

Liturgie Protestantse Gemeente Honselersdijk voor zondag 2 november 2025

Orgelspel

Welkom en mededelingen – door ouderling

(gemeente gaat staan)

Zingen morgenlied: Lied 218:1 en 2 – ‘Dank U voor deze nieuwe morgen...’ en ‘Dank U voor deze mooie aarde...’

Moment van stilte om ons voor te bereiden op de dienst

Bemoediging en drempelgebed

Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: *die hemel en aarde gemaakt heeft.*

Vg.: In dit uur worden wij stil
Allen: *en stellen wij ons open voor uw liefde.*

Vg.: Wij kijken uit naar woorden van hoop,
Allen: *wees aanwezig in ons midden.*

Vg.: Zo velen zijn op zoek naar leven,
Allen: *wees aanwezig in de wereld.*

Vg.: Wij verlangen naar vrede,
Allen: *kom ons tegemoet. Amen.*

Zingen psalm van de zondag: Psalm 121:1 en 4 – ‘Ik sla mijn ogen op...’ en ‘De Heer zal U...’
(hierna gaan we zitten)

Kaarsen – aansteken van de tafelkaarsen – door de voorganger

Gebed om ontferming – er zijn vier korte gebedsintenties; elke intentie sluit af met: ‘Hoor onze stem’, waarna we het lied van ontferming zingen:



Kinderenmoment: ‘Op reis’

Luisterliedje: ‘Op reis’ door Lydia & Marcel’ – zie link: <https://www.youtube.com/watch?v=OvImziahMxI>

(Voor beamerteam: haal dat eerste stukje met reclame eruit.

Ik heb gevraagd aan leiding nevendienst, maar nog geen antwoord gekregen. Het is denkbaar dat zij zegt: ne, dit past niet. In dat geval vervalt dit onderdeel.)

Bij de lezingen en de uitleg...

Zingend gebed om het licht van de Geest: Lied 680:1 en 4 – ‘Kom, Heilige Geest...’ en ‘Hoor, Heilige Geest...’

Lezing uit de Psalmen: Psalm 32, afwisselend gelezen en gezongen:

Lezen: Psalm 32:1-4 – ‘Gelukkig de mens [.....] als in zomerhitte.’

Zingen: Psalm 34: 2 – ‘Nu heb ik, Heer...’

Lezen: Psalm 32:5-7 – ‘Toen beleed ik U [.....] met gejuich van bevrijding.’

Zingen: Psalm 32:4 – ‘Zo spreekt de Heer...’

Lezing uit het Evangelie: Lucas 19:1-10 – ‘Jezus ging Jericho in [.....] te redden wat verloren was.’

Zingen: Zingen: ‘Here Jezus, heel mijn leven’ - lied bij Lucas 19:1-10 (uit: Zingende Gezegend, 62; melodie Lied 103c = Loof de koning, heel mijn wezen)

Aan uw lief-de zijn geen gren-zen,
U staat stil, U gaat niet heen;
an-ders dan bij ve-le men-sen
is uw hart geen har-de steen:
ie-der fluis-tert, niemand luis-tert,
U ver-staat mij, U al-leen.

U zoekt op wat ging verloren,
U gaat niet aan mij voorbij,
maar U roept mij: Kom naar voren,
schuil niet langer weg voor Mij
Ik kom heden – uw verleden
doet geen deuren dicht voor Mij!

Preek – met als motto: ‘Masker op, masker af’

Orgelspel – uitlopend op Lied: ‘Maskerade’

Zingen: ‘Maskerade’ (tekst: Piet Schelling; melodie: C. Converse; melodie ook in: ELB, Lied 299)

1.



Gaan de mas-kers ons be - nau - wen
en zijn wij ons-zelf niet meer.
La - ten wij ons ik ont - vou - wen
naar de wij - ze van de Heer.
God ziet ach-ter on - ze mu - ren,
Hij aan-vaardt ons pu - re zijn.
Met zijn Geest wil Hij ons stu - ren,
tot wij gaan voor-bij de schijn.

2.



Wij zijn beeld van God de Va - der,
wij ge-lijken op de Zoon.
Steeds op-nieuw komt Hij ons na - der,
ons gelaat is zijn i - coon.



Nie - mand hoeft zich klein te ach - ten,
 ie - der mens is groot voor God,
 Wij be-staan in zijn ge - dach- ten,
 in zijn lief- de ligt ons lot.

Dankzegging en voorbeden, stilte, Onzevader– er zijn drie intenties, die elk eindigen met: ‘zo bidden wij samen...’



Heer, on-ze Heer, wij bidden U, ver-hoor ons.

Collecten

1. KIA zending. Diaconale training in China
2. Kerk
3. Actie (5 nov) voedselbank

Slotlied: Lied 885:1 en 2 – ‘Groot is uw trouw....’ en ‘Gij geeft ons vrede...’

Wegzending en zegen - beantwoord door gemeente met:



A-men, a-men, a-men